

HOPE

| 1 | general chapter 2025

CHA-CHA-CA

M. Katharina (Nazareth)



Beste broeders en zusters in het cisterciënzer charisma,

Mag ik jullie uitnodigen voor een dans ?

In september 2025 komen alle oversten van de Orde samen om in Assisi de Cha-cha-ca te dansen op een generale manier : CHAptre general, general CHApter, CApitulo general ! In voorbereiding daarop willen we enkele nieuwsbrieven versturen waarin we diverse mensen van de Orde aan het woord laten over het Generaal Kapittel : hun visie op de cha-cha-ca, wat zij als uitnodiging of uitdaging zien, hoe zij het beleven. We hopen op die manier ieder van jullie meer te betrekken bij het Generaal Kapittel dat niet enkel een

dans voor oversten is, maar voor alle leden van de Orde ! Dit is het eerste nummer van de Nieuwsbrief en we hopen dat er nog een drietal volgen in de loop van het komende jaar. De Heer van de dans doet met ons mee

(<https://www.youtube.com/watch?v=n1yzqsWxcBY>). Jij ook?

Een brug van hoop

D. Bernardus



Om naar de vergadering van de Centrale Commissie te Chili te komen moesten velen van ons een figuurlijke brug over. Een brug die niet alleen lange afstanden met elkaar verbond maar ook verschillende culturen en talen. Eenmaal die brug overgegaan werd de vergadering, voor alle deelnemers, een teken van hoop. Meer dan ooit was er het besef dat de Orde “niet gebonden is aan een bepaalde vorm van cultuur, noch aan een politiek, economisch of sociaal systeem”.

(C. 70) maar dat “De relatie tussen de verschillende regionale conferenties aanleiding geeft tot een dialoog tussen de verschillende landen en volkeren, waardoor het

gemeenschappelijke patrimonium van de Orde beter kan worden gewaardeerd.” (St. 81.C) Wat de deelnemers in Chili in het klein beleefd hebben dat is ook onze hoop voor het Generaal Kapittel van 2025.

De viering van een Generaal Kapittel is een moment voor alle leden van de Orde om het gedeelde patrimonium dieper te waarderen en te beleven. Deze nieuwsbrieven zijn een brug om u te helpen om de oversteek te maken tussen uw dagelijkse leven en het Generaal Kapittel. Laat u uitdagen door broeders en zusters van over heel de wereld om zo samen een teken van hoop te zijn in de wereld van vandaag. Onze hoop is dat het Generaal Kapittel niet enkel goed is voor de zielen van de oversten maar voor ieder lid van de Orde en ons werkelijk helpt om te groeien in “geloof, liefde en een volmaakte eenheid met Christus” (C. 3.4). Daarom dit initiatief van enkele nieuwsbrieven die ons allemaal kan helpen om ons in gebed en verbondenheid voor te bereiden op het Generaal Kapittel van 2025.

Wat staat er op de agenda?

D. Elias (Gethsemani)



Onderwerpen

Twee van de belangrijkste onderwerpen rijpen al enkele jaren. Het eerste heeft te maken met de filiatie. Door het sluiten van huizen of om andere redenen hebben veel huizen geen Pater Immediatus, en het wordt steeds moeilijker om genoeg abten te vinden om deze rol te vervullen. Ondertussen kunnen abtissen nu gedelegeerd worden om visitaties uit te voeren in elk huis van de Orde, en verschillende abtissen vervullen in feite de rol van een Pater Immediatus. Bovendien zullen de leden van de Orde binnenkort gelijk verdeeld zijn tussen monniken en monialen. Het onderwerp van de rol van de abtissen in de Orde en de mogelijkheid van een Moeder Immediata zal dus een belangrijk onderwerp van de agenda zijn. Het

tweede onderwerp dat tot rijpheid komt, heeft te maken met de kwetsbare gemeenschappen: de mogelijkheid van affiliatie zal verder besproken worden; een herziening van het Statuut over de begeleiding van kwetsbare gemeenschappen zal aan het Kapittel worden voorgelegd; en men zal een discussie beginnen over het vereiste minimumaantal leden voor een conventueel kapittel.

Andere onderwerpen zijn nieuw: studie en bezinning over de plaats van de Eucharistie in het huidige cisterciënzerleven, gezien het feit dat veel gemeenschappen niet langer in staat zijn om de dagelijkse Eucharistieviering te houden; de kwestie van specifieke ambtstermijnen voor functies als Generale Abt, Raadslid van Vader Generaal en leden van de verschillende Commissies van de Orde; een heroverweging van de huidige verdeling van huizen in Regio's en van de manier waarop de Regio's functioneren; en, ten slotte, de mogelijke integratie in onze wetgeving van de recente verandering in het

kerkelijk recht die het mogelijk maakt dat een niet-priester tot abt wordt gekozen.

Hoe?

Voor sommige van deze onderwerpen zal het Kapittel de ervaringen van onze gemeenschappen raadplegen. Voorafgaand aan het Kapittel zullen de gemeenschappen bijvoorbeeld een vragenlijst ontvangen over hun ervaring met de Eucharistie, en tijdens het Kapittel zullen de ervaringen van verschillende kwetsbare gemeenschappen worden gedeeld. Op een nog bredere schaal zal de hele Orde zich bezighouden met reflectie en dialoog over de interculturele dimensie van onze gemeenschappen en regio's, met de encycliek *Fratelli Tutti* van paus Franciscus als uitgangspunt.

Gemeenschappen zullen ook worden uitgenodigd om meer deel te nemen aan het Generale Kapittel door bepaalde gebeurtenissen online uit te zenden en per video op te nemen, zoals de openings- en slotmis, de openingstoespraak van de Generale Abt en misschien ook andere conferenties.

Er worden inspanningen gedaan om de ervaring van het Kapittel voor alle deelnemers te verbeteren. Er zal meer aandacht worden besteed aan het vooraf voorbereiden van nieuwe kapittelleden en er zal op de eerste dag meer tijd worden genomen om nieuwe en oude kapittelleden te oriënteren op het doel en de werking van het Kapittel. Er zal ook meer aandacht worden besteed aan de behoeften van de verschillende secretarissen en vertalers.

Tot slot heeft de Centrale Commissie de organisatoren van het Kapittel gevraagd om manieren te vinden om de spirituele dimensie van de drie weken die we samen in Assisi doorbrengen, te benadrukken. Aan het begin en halverwege het Kapittel wordt een deel van de dag gereserveerd als een soort retraite, met een spirituele conferentie, groepsbijeenkomsten voor reflectie en uitwisseling, en tijd voor gebed en aanbidding. Sessies in de aula en commissievergaderingen zullen ook beginnen en eindigen met een moment van gebed.

Intentie

De bedoeling van al deze inspanningen is om de hele Orde aan te moedigen om bij te dragen aan het Generaal Kapittel in gedachten, dialoog, onderscheiding en gebed, over “Het cisterciënzercharisma in de wereld van vandaag onder het teken van hoop,” in verbondenheid met de hele Kerk in haar jubileumjaar 2025.



Vragenlijst dagelijkse eucharistie

D. Loris (Frattocchie)

M. Bénédicte (Echourgnac)

Met betrekking tot het thema van de dagelijkse eucharistie werkten Dom Loris (Fratochie) en Moeder Bénédicte (Echourgnac) begin juli aan een vragenlijst die naar alle gemeenschappen van de Orde werd gestuurd. Deze moet voor 30 september naar het generaal worden teruggestuurd. Hartelijk dank voor uw antwoorden, die een waardevolle basis zullen vormen voor onze overwegingen tijdens het volgende Generaal Kapittel.

De schoonheid van het charisma

Waarom het thema van de hoop voor het Generaal Kapittel?

M. Giovanna (Matutum)



Om tijden van crisis te overwinnen, moeten we ons hart richten op wat essentieel is en ons hoop geeft. Is er vandaag hoop voor de cisterciënzerorde? Ja! Veel gemeenschappen groeien. Maar we richten ons op problemen en zien tekenen van leven over het hoofd. Daarom heeft de Centrale Commissie besloten om groei te benadrukken, hoop te versterken en het leven te vieren. Onze Generale Abt heeft ons al geholpen om tekenen van hoop te zien die ons allemaal zouden moeten troosten.

Voor het volgende Generale Kapittel hoop ik dat we het leven eren. Dat kunnen we alleen door ons te richten op Christus en de schoonheid van ons charisma.

Wat betekent hoop voor mij?

Zuster Catalina (Quilvo)



Voor mij is hoop een touw dat gespannen is tussen mijn hart en de ontmoeting met Jezus.

Ik geloof dat het touw Pasen is.

Voor de Orde hoop ik op concrete hulp tijdens het volgende Generale Kapittel om deze ontmoeting met Jezus te leven in de dagelijkse en arme realiteit van onze gemeenschappen.

Wat betekent hoop voor mij?

H. Manuel (Miraflores)

Ik ben een schepsel van God, Hij laat me niet aan mijn lot over. Hij heeft een plan voor mij, op welke wegen hij me ook zet, ook al zijn ze pijnlijk louterend - "alles zal goed aflopen" (Juliana van



en

Norwich). Moge het Generaal Kapittel een teken zijn van een levende deelname in verscheidenheid.

Hoe ervaar ik een Generaal Kapittel?

D. Alberic (Schiermonnikoog)

God is overal dezelfde, de mens niet. Lourdes was een geweldige plek om te zijn. Eén element geeft goed mijn ervaring van het Generaal Kapittel weer: de piramidevorm van de aula waar we vergaderden. In plaats van elkaars ruggen zagen we hier elkaars gezichten. Een sterke ervaring. Ik was nog maar pas overste en het stempelde mijn ervaring: we komen samen.

Helaas bleek de locatie voor ons ongeschikt, maar niet getreurd. Deze ervaring spreekt uit elk Generaal Kapittel, ook als de vergaderzaal weinig zicht op elkaar biedt. Elkaar zien is elkaar openen – iets dat gebeurt, tussen alle paperassen en langs alle beeldschermen om, en elke keer geeft dat weer een sprankje hoop dat mensen, waar ze ook zijn, in God kunnen zijn. Zomaar.



Vorbereitung op een Generaal Kapittel

Zr. Marilucia (Quilvo)



De voorbereiding van een Generaal Kapittel is een ingewikkeld en langdurig planningsproces. Omdat het niet alleen een functionele maar ook een spirituele bijeenkomst is, proberen we ons in te zetten voor dit veelzijdige doel, zodat alles tot en met het laatste moment soepel verloopt. Ik denk met dankbaarheid terug aan de ervaring van Kapittel 2022, want ondanks de hectische dagen voelde ik dat het hart rustte in de vreugde om in de schoot van de Orde te zijn. Onlangs hadden we de Centrale Commissie in Chili en we merkten het verlangen naar het algemeen welzijn, het

verlangen om aandachtig te zijn voor de Heilige Geest die vandaag spreekt. We hopen dat het Generaal Kapittel 2025 een plaats van spiritueel luisteren zal zijn, waar naastenliefde concreet wordt belichaamd en waar de profetische geest opnieuw wordt aangewakkerd.

Gebed voor onderweg

Goede God,
Waar twee of meer samen zijn in Uw Naam, daar ben Jij in hun midden.
Op een jaar afstand van het Generaal Kapittel van onze Orde,
waar we met zovelen van over heel de wereld samen zijn in Uw Naam,



waar we met duizenden
monniken en monialen uit onze
gemeenschappen verbonden
zijn,
komen wij de werking van uw
Geest vragen bij dit gebeuren.
Zegen allen die hun agenda
vrijhouden om over een jaar naar
Assisi te trekken.
Zegen allen voor wie nu een
intensieve periode van
voorbereiding begint.
Zegen Vader Generaal en zijn
raad, zegen de

coördinatiecommissie die het Generaal Kapittel voorziet.
Zegen alle broeders en zusters die biddend hun hoop stellen op deze bijeenkomst.
Zegen alle gemeenschappen met trouw aan hun cisterciënzercharisme, in vreugde met
elkaar voor U te mogen leven.
Wees bij ons, blijf in ons midden,
in Christus onze Heer.
Amen.

Grapje

Een abt en een abdis ontmoeten elkaar.

De abdis vraagt aan de abt : “Heb jij al gedacht aan het Generaal Kapittel?”

De abt antwoordt : “Ja, ik heb er al aan gedacht.”

Waarop de abdis vraagt : “Heb jij dan het verslag van de Centrale Commissie al gelezen?”

De abt antwoordt : “Neen, ik heb dit nog niet gelezen.”

De abdis vraagt : “Ben je al bezig met het huisrapport of het regionaal rapport?”

De abt antwoordt : “Neen, daar ben ik nog niet mee bezig.”

De abdis vraagt : “Heb je bepaalde thema’s al met de broeders besproken?”

De abt antwoordt : “Neen, dat heb ik nog niet gedaan.”

Waarop de abdis vraagt : “Maar wat heb je dan wel al gedaan voor het Generaal Kapittel?”

De abt zegt : “Zoals ik je zei, ik heb al aan het Generaal Kapittel gedacht.”



Hoop heeft twee prachtige dochters; ze heten Woede en Moed. Woede over hoe de dingen zijn, en Moed om te zien dat ze niet blijven zoals ze zijn.

St. Augustinus

*Hun weg is eindeloos, een hopeloos doolhof,
die eerder naar dingen zoeken voor zij naar God zoeken.*

Bernardus van Clairvaux

Hoop is een geschenk van Jezus; hoop is Jezus zelf en draagt zijn naam. Maar het is niet het soort hoop dat u vindt bij iemand die meestal naar een halfvol glas kijkt, dat is gewoon optimisme. Optimisme is een menselijke houding die van veel dingen afhangt. Maar hoop is iets anders, het is geen optimisme. Hoop is een geschenk, een geschenk van de Heilige Geest en hoop heeft een naam. Hoop is Jezus.

Paus Franciscus

De Centrale Commissie, Chili 2024

